

Geachte meneer Man,

Met uw geestdrift heeft u ervoor gezorgd dat scouting steeds relevant blijft in een veranderende samenleving. Als spiritueel man heeft u daarnaast oog voor het geloof en de medemens. Deze twee facetten van uw leven weet u te combineren tot iets wat relevant is voor velen.

U heeft vanaf 1971 als leider en bestuurslid 40 jaar een bepalende rol gespeeld bij het opzetten en door ontwikkelen van scoutinggroepen binnen het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Nederland. Daarbij wist u de balans te vinden tussen het grootschalige en de aandacht voor het individu.

In uw functie van coördinator bij AJV-scouting heeft u scoutinggroepen begeleid, trainingen verzorgd voor scoutingleiders en kampen georganiseerd.

Daarnaast bent u vanaf uw achttiende jaar onafgebroken actief geweest binnen Scouting Nederland. U heeft er tientallen functies gehad en verzorgde er cursussen en coördineerde landelijke en internationale scoutingactiviteiten. In 2002 kreeg u hiervoor van Scouting Nederland het gouden waarderingsteken.

Op deze manier combineerde u het opzetten van scouting- en pathfindergroepen bij het kerkgenootschap met het organiseren van landelijke en internationale scoutingactiviteiten.

Deze activiteiten en initiatieven ontplooiden u naast uw voltijdse functie als ambulancechauffeur.

Uw scoutingactiviteiten zorgden ervoor dat u verwoed verzamelaar van scoutingparafernalia werd en daardoor heeft het Scoutingmuseum in Baarn - waar u jarenlang vrijwilliger voor was - een deel van de collectie te danken aan uw jarenlange verzamelwerk.

Insignes uit uw rijke en alom bekende scoutingcollectie verkoopt u tegenwoordig om met de opbrengst minderbedeelden in onder meer Pakistan te helpen. Contacten legt u daarvoor via uw grote internationale netwerk.

Buiten scouting om bent u ook betrokken bij project Joshua dat tot doel heeft een Keniaanse jongen te sponsoren bij het behalen van zijn artsenopleiding.

Uw scoutingactiviteiten hadden ook af en toe een internationaal karakter, zoals de sponsoracties voor het ondersteunen van scouting in Zuid-Afrika. Zo heeft u op verzoek van Scouting Nederland twee maal een project georganiseerd in Zuid-Afrika voor de lokale scoutinggroepen daar.

Met uw paramedische kennis – opgedaan in uw professionele leven als ambulancechauffeur - en het hart op de juiste plaats, staat u gevraagd en ongevraagd klaar voor uw medemens met medische zorgvragen. Ook nu na uw pensionering heeft u nog steeds oog voor mensen in lichamelijk en emotioneel lijden en dat uit zich in uw taken voor de Zevende-dags Adventisten.

Sinds 2018 bent u actief voor de Zevende-Dags Adventisten-gemeente in Almelo. Op allerlei disciplines zet u zich in en de leden kunnen altijd een beroep op u doen. U bent lid van de activiteitencommissie, gespreksleider bij Bijbelstudies, lid van de commissie van beheer en lid van de werkgroep Actie Schoenendoos, voor spullen voor achtergestelde kinderen. Verder bent u betrokken bij de kledinginzameling.

Meneer Man, u hebt uw interesse voor scouting en uw werk binnen het kerkgenootschap van de ZDA weten te combineren tot een samensmelting van twee facetten van uw leven die erin resulteren dat u van grote betekenis bent voor beide. Dat wordt gewaardeerd met een Koninklijke onderscheiding.

Het heeft zijne majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de orde van Oranje Nassau.