

Geachte mevrouw Weghorst-te Poele,

Ook al had u een druk leven met een gezin en een baan, u heeft uw vrije tijd altijd ingevuld met een vanzelfsprekende toewijding voor diverse vrijwilligersactiviteiten in uw woonplaats Deurningen. Nooit heeft u iets gevraagd of terugverwacht; u zag uw inzet als heel normaal. Volgens uw naasten wordt het echter tijd dat u erkenning krijgt voor al het werk dat u deed voor anderen. Omdat het bijzonder is dat u uw vrijwilligerswerk al zo lang volhoudt.

Ik begin bij uw professie in de jeugdgezondheidszorg als assistent op het consultatiebureau bij de GGD Twente. Jarenlang was u het eerste aanspreekpunt voor ouders met jonge kinderen. Uw verpleegkundige achtergrond kwam er goed van pas en u zorgde voor een laagdrempelige en vertrouwde sfeer, waardoor een bezoek aan het consultatiebureau voor kinderen en hun ouders een positieve ervaring werd.

Voor uw vrijwillige taken gaan we eerst terug naar de jaren '70, de tijd dat u deel uitmaakte van het bestuur van het Katholieke Vrouwen Gilde en het sociale en culturele aanbod voor vrouwen in Deurningen versterkte. Voor de KVG nam u diverse organisatorische taken op u. U was mede verantwoordelijk voor het opzetten, voorbereiden en uitvoeren van ledenactiviteiten. U stond vooral bekend om de vele zaken die u regelde voor de KVG, van uw creativiteit bij het bedenken van programma's tot het regelen van praktische zaken.

Ook in de jaren '70 begon voor u de actie Kerkbalans, de jaarlijkse inzamelingsactie waarmee geld wordt opgehaald voor de plaatselijke kerken. U houdt deze taak al meer dan 50 jaar vol.

In de tijd van schoolgaande kinderen was u actief als verkeersouder. Voor u was een veilige verkeersomgeving belangrijk.

Toen brak ook de tijd van de openbare bibliotheek Deurningen aan. Ruim 20 jaar lang heeft u heel wat boeken uitgeleend, ingenomen en bibliotheekleden de weg helpen vinden in de collectie. U was een vertrouwd gezicht in de bibliotheek en menigeen heeft bij u aangeklopt voor het vinden van geschikte literatuur.

Vanuit uw betrokkenheid bij de bibliotheek bracht u op eigen initiatief een vaste bijdrage aan het Dauwtrappersfeest van de Plechelmusharmonie. Jarenlang konden op die manier zorgvuldig geselecteerde afgeschreven bibliotheekboeken worden gekocht op het feest en de opbrengst kwam volledig ten goede aan de harmonie.

Uw ervaringen bij de bibliotheek heeft u ook ingezet voor het documentatiecentrum van geloofsgemeenschap Sint Plechelmus, met als doel waardevolle documenten en kerkelijk erfgoed te bewaren. Dat gebeurde door boeken en materialen rondom kerk en geloof te catalogiseren, ordenen, beheren en actualiseren.

Toen de Sint Plechelmuskerk in 1989 een mortuarium kreeg, werd u daar vrijwilliger. 35 jaar lang zorgde u ervoor dat families in alle rust afscheid konden nemen van hun dierbare overledenen. U heeft deze taak met grote toewijding vervuld; vaak in de weekenden en

avonden. Deze taak vereist discretie, zorgvuldigheid en medeleven en die eigenschappen zijn u toevertrouwd.

Tot slot noem ik uw meest recente vrijwilligerswerk, namelijk het bezoeken van zieken en ouderen namens de geloofsgemeenschap van Deurningen. Parochianen in de regio krijgen bezoek voor een luisterend oor, aandacht en troost in een kwetsbare levensfase. Uw warme en oprechte benadering wordt als waardevol en opbeurend ervaren.

Mevrouw Weghorst-te Poele, bescheiden als u bent, vraagt u voor al uw inzet geen erkenning. U handelt vanuit oprechte betrokkenheid, met stille vasthoudendheid. Normaal gesproken werkt u dus niet in de schijnwerpers, maar vandaag worden ze toch op u gericht want het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.